

3 Augustus 1944.



Wereldoorlog.

Medisch kandidaat.



"Arbeitseinsatz" voor de studenten, die weigerden, de loyaliteitsverklaring te tekenen.

"Herr Doktor" in t "Städtische Frauenkrankenhaus, Berlin."



Clandestiene briefwisseling met thuis, via een grensadres. Kortsteltuing. Briefwisseling korte tijd afgebroken.



Beperkte briefwisseling mogelijk via de censuur: maximum 2 brieven per maand en t aantal briefkaarten is ongelimiteerd



Tader en moeder vinden een veldpostnummer van een Weense soldaat in Nederland. De clandestiene briefwisseling wordt op de oude voet voortgezet. Hoe dat in Nederland gaat, is me in t begin erg onduidelijk. t Interessant me ok zo weinig. Hoofzaak is, dat ik op de schrijfmachine mijn hart kan luchten en de druk van de ontzettende bombardementen op die manier enigzins kan ontgaan.



Maar langzamerhand begint t toch duidelijker te worden. Franz Sindelka, Obergefreiter, is een Tsjech van de goede soort. Hij is huisvriend bij de familie Wijburg uit de "Sluiterij Mommerslein" in de Abel Tasmanstraat in Utrecht, waar hij dagelijks komt.

Hij brengt mijn brieven mee en de dochter des huizes is de laatste schakel in de keten: zij brengt de brieven thuis.